



TUINKUNST

Robuuste groenblokken, perfect en in harmonie geplaatst, als een markeering die geen markering wil zijn. Ana Saraiva Mariano van ESTILO EXCLUSIEVE TUINEN in Drachten verheft tuinarchitectuur tot tuinkunst.

Ze is geboren in Portugal en groeide bij wijze van spreken op in de tuin. 'Je kunt daar van maart tot oktober buiten in de tuin zitten', vertelt ze. 'Het leven speelt zich dan ook voor een groot deel af buiten het huis. De tuin is een verlengstuk van het huis, de tuin is het huis.

Een trend die de laatste jaren ook steeds meer ingang vindt in Nederland.

Minimaal

Het is niet langer een rommelig stukje groen bij de woning dat zonder een echt plan is aangelegd en overal en nergens voor gebruikt wordt, maar het krijgt eindelijk de aandacht die het verdient. Mensen beseffen meer en meer de waarde van een mooie tuin en zijn graag bereid daar tijd en geld aan te besteden. Voorwaarde is dan echter wel dat een tuin niet al te veel onderhoud vraagt. De tuinen die ik ontwerp, hebben als kenmerk dat ze in de zomer en in de winter groen zijn en dat het onderhoud minimaal is.

De tuinontwerpen van Ana ademen rust uit. Alle elementen zijn in harmonie met elkaar en

hebben hun eigen plek, er staat niets te veel of te weinig in, de verhoudingen kloppen perfect, geen detail is over het hoofd gezien. 'Ik ben een perfectionist', lacht Ana. 'In alles. Al bij het eerste gesprek wil ik precies weten wat mensen van hun tuin verwachten. Vaak blijkt dat ze dat in grote lijnen wel weten, maar dat een goed doordacht idee ontbreekt. Dan ben ik in mijn element. Op dat moment komen de foto's op tafel, ik laat ze verschillende ontwerpen zien en gaandeweg worden we steeds enthousiaster. En we gaan ook niet eerder daadwerkelijk met de uitvoering bezig, dan dat de opdrachtgever zich tot aan de laatste details toe kan vinden in het ontwerp.'

Leefdecor

Strakke tuinen, heldere lijnen, maar geen lege



tuinen. Ana bezit het talent om de minimalistische tuin toch een zekere mate van knusheid mee te geven, een eigenschap waar wij Nederlanders hoe dan ook aan hechten. De tuin niet als een stilleven, maar als een decor waar in geleefd kan worden. 'Misschien verenig ik wel het beste van twee werelden in mij: het koele van het noorden en het warme van het zuiden. Ik houd van het werken met grote vlakken en strakke lijnen, maar ik voeg daar graag een speels element in. Bolvormen, een kunstobject, een a-symmetrisch vlak. Een tuin moet blijven boeien. Elke keer als je er bent. En niet alleen in de zomer, maar ook en juist in de winter. Daarom is vorm zo belangrijk. Een beukenhaag die op een originele manier is vorm gegeven, kan in de winter met haar bruine tooi net zo spannend zijn als in de zomer! ■

WWW.ESTILO.NL

TUIN

LENTEKRIEBELS

De dagen worden langer, geleidelijk wordt het warmer en we verheugen ons om weer vaker buiten te kunnen zijn. Lekker in de tuin, genieten van de eerst lente zonnestralen in het voorjaar. Lentekriebels!



Ik zie de tuin als een verlengstuk van het huis, als een ruimte die uitnodigt om ook buiten te leven. Een plek waar we tot rust komen en waar we ons prettig voelen. De ideale tuin is een tuin waarin alle wensen op een bijzondere manier verwerkt zijn zonder de praktische kant uit het oog te verliezen. De ideale tuin is voor iedereen anders. In de loop van de jaren veranderen ook onze wensen. Kinderen worden groot, de speeltoestellen verdwijnen uit de tuin en het onderhouden van de bloeiende borders kost steeds meer moeite. We dromen van makkelijke en leefbare tuinen die ook in de winter verzorgd ogen. Tuinen die fijne plekje hebben om even een kopje koffie te drinken, lekker uit te rusten in een ligbed, te eten met vrienden aan de grote tafel of een wijntje te drinken bij de tuinhaard.....

Al gauw wordt gedacht dat de eigen tuin daarvoor niet geschikt is. Niets is minder waar. Het is maar wat je ervan maakt. Je kunt kiezen voor een compleet nieuwe opzet van de tuin, maar ook kleine aanpassingen binnen het bestaande kunnen een verrassend resultaat opleveren. Mijn tuinen stralen rust uit. Het beperken van de keus in beplanting speelt hierbij een grote rol. Tussen beplanting en harde materialen zoek ik een balans die aansluit bij de omgeving en architectuur van de woning. Tijdens het restylen is het zaak om goed rekening te houden met de nieuwe wensen. Zo creëert een beschutting een behaaglijke en intieme knusheid. Overdekte buitenruimtes zorgen voor bescherming tegen wind en regen. Met een goede tuinverwarming, mooie tuinverlichting en gemakkelijk maar comfortabel tuinmeubilair ervaar je hoe fijn het buitenleven kan zijn! Een vrij nieuwe trend is het integreren van sauna's, jacuzzi's en hottubs. Je eigen spa in het nieuwe tuinplan. De zomer laat misschien nog lang op zich wachten. Toch is dit juist een heel mooi moment om nu al een beeld te vormen van uw ideale tuin in de zomer. Zet eens wat ideeën op papier! Ik help u graag om uw droomtuin te realiseren!

Ana Saraiva Mariano | *Estilo Exclusieve Tuinen*
www.estilo.nl