

'Alles wat natuur zo plezierig maakt, hebben we elke dag om ons heen'



Omringd door de natuur.



Wie Robert en Alie Wielinga (56 en 58 jaar), hij is eigenaar van een communicatiebureau, zij is huisvrouw  
Waar in een watervilla in Drachten, met tuin rondom

De natuur rondom de watervilla van Robert en Alie Wielinga is al zo overweldigend dat de tuin daaraan niet veel meer hoefde toe te voegen. Die moest vooral onderhoudsarm zijn.



Een van de twee vlonderterrassen.



De tuin past prachtig bij het huis.

Alle eer komt tuinarchitecte Ana Mariano van ontwerp-bureau Estilo toe. 'Het ontwerp is van haar, het onderhoud van onszelf.' Na zes jaar zijn Robert en Alie Wielinga nog steeds intens tevreden met hun tuin. 'Hij past ons als een maatkostuum,' stelt Robert vast. Het echtpaar woont in een watervilla in het Friese Drachten, een wijkje van twaalf huizen gebouwd in moderne stijl aan de rand van een natuurgebied, met de oude Drait, een kleine rivier die er stroomt, slootjes en waterpartijen, die zijn aangelegd om de waterhuishouding te reguleren. De familie Wielinga heeft niet lang hoeven zoeken naar de juiste tuinarchitect. 'Ana woont hier in de buurt en wij waren verrukt van haar tuin. Die past prachtig bij haar woning. Zo wilden wij het ook. Modern en strak. Onze tuin sluit naadloos aan op de lijnen van ons huis. Ana heeft ze vertaald in natuurlijke materialen, zoals bomen, hagen en plantenvakken. Al uit de eerste schetsen bleek dat ze goed aanvoelde wat we wilden.' Met hun drukbezette levens was dat op de eerste plaats een onderhoudsarme tuin. En dat is hij geworden, met zes hoge, smalle bomen, gazon, veel beukenhagen, hulst, bamboe en hедера aan de walkant. De twee terrassen zijn echte buitenkamers geworden door beukenhagen die de ruimte afbakenen. 'Als je zit zijn de



Hoge bomen, veel gras en hagen.

hagen hoog genoeg voor voldoende privacy, als je staat kun je er net overheen kijken.' In hoge plantenbakken en potten wisselen bloeiende planten per seizoen. Het huis grenst aan twee kanten aan het water, waar twee vlanders zijn aangebracht. Een groot en een smaller vlonderterras op

Een tuin is meer dan de optelsom van gras en plant. Tuinieren is pure emotie. Lezers vertellen.

het noordoosten. Op die laatste wordt ontbeten. 'De zon komt hier op en je kunt er rustig in je badjas zitten, geen mens die je ziet.'

'In alle seizoenen is het hier heerlijk. Of je nu buiten bent of door het raam kijkt: je wordt omringd door het leven in de natuur. Er zijn veel soorten vogels, waaronder waterhoentjes, aalscholvers en ijsvogels. In het voorjaar zijn er de paringsgevechten, daarna de jonkies en in de winter hebben de buurkinderen zelfs een keer kunnen schaatsen rond ons huis. Alles wat natuur zo plezierig maakt, hebben we elke dag om ons heen. We genieten enorm. Ook het werken in de tuin is genieten, grasmaaien, beukenhagen in model houden. Sinds kort heb ik zelfs een waadbroek. Dan sta ik tussen de vissen in het water om de zelf uitgezette waterlelies, pijlkruid en rietsigaar in toom te houden. Het water is zuiver en schoon. Iets verderop is een strandje waar kinderen het water in gaan om te zwemmen. Ook honden zwemmen hier en af en toe zie je een ruiter met een Fries paard het water inlopen. Het enige nadeel van al dat water ervaren we als de kleinkinderen hier op bezoek zijn. Dan moeten we goed opletten. Voor hen hangen er zwemvestjes klaar in de garage.'

Meer informatie over de tuinontwerpen van Ana Mariano kun je vinden op [www.estilo.nl](http://www.estilo.nl)



Terras als buitenkamer.

Wil je ook met foto's en verhaal in deze rubriek? Stuur een mail en een aantal duidelijke (overzichts)foto's van je tuin naar [homeandgarden@sanoma-uitgevers.nl](mailto:homeandgarden@sanoma-uitgevers.nl).