



EEN BEETJE ZUID-EUROPA

De dagen worden korter en de verwarming staat al aan. Gezellig bij de open haard met een goed glas wijn denken we aan de fijne zomer vakantie in Zuid-Europa en genieten we nog een beetje na.

We hebben niet iedere dag een blauwe lucht en als het overdag zomers aanvoelt is het vaak 's avonds fris . Hoe graag we het zouden willen, kunnen we de zomers in Nederland niet vergelijken met de zomers in Zuid-Europa.

Wie daar een tuin heeft, geniet vanaf april tot oktober veel van het buiten zijn. De tuinen zijn ook zo ingericht dat men gezellig en lang met familie en vrienden kan tafelen. Ja dit is echt een typische gewoonte! Hoe druk mensen het ook hebben het samen eten aan de lange tafel is het moment van de dag dat niemand wil missen. Lekker eten en drinken, praten van allerlei dagelijkse gebeurtenissen en genieten van de rust in de buitenlucht.

De tuinen worden ingericht met dezelfde zorg als de woning. Meerdere terrassen geven de mogelijkheid om op verschillende momenten van de dag van de tuin te genieten. Deze liggen vaak onder dakbomen of onder veranda's voor bescherming tegen de warmte en de zon. De tuin is zo ingericht dat je niet alleen in de vakantie maar ook na een werkdag of in het weekend heerlijk buiten kunt zijn.

Ook wij hier in Nederland kunnen veel vaker van de tuin genieten dan we wel eens denken. Overdekte terrassen en pergola's kunnen zorgen voor bescherming tegen wind en regen. Met een goede tuinverwarming , mooie tuinverlichting en gemakkelijk maar comfortabel tuinmeubilair is het mogelijk om vaak buiten te zijn. Zowel overdag als 's avonds.

Met de juiste materialen is het mogelijk gedurende het hele jaar van mooie olijfbomen of andere Zuid- Europese beplanting te genieten. Kortom, een beetje Zuid-Europa kan heerlijk dichtbij zijn.

Ana Saraiva Mariano

Estilo Exclusieve Tuinen

www.estilo.nl

Vragen? ana@lourens.nl